

BENNINGELEDEN

EN CYKELLED GENOM KARBENNINGBYGGEN

PLATSER KRING LEDEN

- 1 KARBENNING STATION 
- 2 GAMLA HEMMET GÄSTHEM 
- 3 NICKEBO SKOLA BYGDECENTRUM
- 4 WERNER GÅRDENS MEJERI GÅRDS BUTIK 
- 5 OLS BENNING 
- 6 LAPPHYTTAN 
- 7 STOR STILAT BUTIK 
- 8 HÖKMORA BYGDEGÅRD
- 9 GAMLA KYRKPLATSEN 
- 10 KARBENNING KYRKA 
- 11 KLOCKARGÅRDEN 
- 12 LANDFORS HYTTA 
- 13 ÄNGELS BERG VÄRLDSÄRV 
- 14 HÖGFORS HYTTA 
- 15 BADPLATS 



Byarna

A Karbenningby

Byn omges av ett öppet jordbrukslandskap, där Svartån rinner fram. I Karbenningby fanns redan på 1600-talet två hammare och en hytta som var i bruk ända fram till förre sekelskiftet. Byns gårdar samlas runt den fina bygatan och i byns mitt ligger resterna av hyttan och hytttdammen med sin klara vattenspegel. Den används av ett 30-tal svanar som rastplats höst och vår och även du kan ta en paus här.

B Karbenning stationssamhälle

Karbenning stationssamhälle växte upp kring järnvägen med början år 1900. Stationshuset, som invigdes det året, står kvar som ett pampigt byggnadsminne, med sin tillhörande bagarstuga. Den är ritad av Folke Zetterwall, liksom stationsbyggnaden vid Snyten och den har varit en viktig mötesplats för byborna genom tiderna. Ett flertal tåg stannar i Karbenning, linjen trafikeras av Tåg i Bergslagen och du kan ta med dig cykel på tåget.

C Olsbenning

Olsbenning är en by med anor från medeltiden. Byn har kvar sin karaktär av bergsmansby med stora gårdar som ligger tätt intill varandra.

D Hökmora

Hökmora med sina närliggande småbyar, är en jordbruksbygd som varit bebodd sedan stenåldern. Fynd av bland annat stenyxor har gjorts. Det finns också rester av hyttor och hammare, i form av fördämningar och slagsten. Under senare delen av 1800-talet emigrerade 70 personer till Utah, de flesta från Vallsjöbo, sedan de omvänts till mormoner och döpts i Vallsjön. Behöver du svalka av dig finns det en enklare badplats vid Vallsjön.

E Högfors

Högfors har sitt namn efter de höga fall och forsar som Norbergsån bildar och som sedan medeltiden nyttjats för järnframställning. Redan 1539 omtalas en masugn i Högfors och fem år senare en stångjärnshammare, en av de första i Sverige. Det finns flera industriminnen i Högfors som ända fram till 1953 var ett industrisamhälle där 250 personer var beroende av arbetet vid bruket Högfors herrgård har en spännande historia beskriven av bland annat Florrie Hamilton och Agnes von Krusenstierna. Museijärnvägen ENJ har en station i Högfors. Härifrån stannar sommartid rälsbussen på väg mellan Ängelsberg och Kärrgruvan.

F Snyten - Broarna

När stambanan genom Bergslagen var klar år 1900 stod här ett pampigt stationshus. Snyten var nämligen en järnvägsknut där järnvägarna mot Norberg och Ängelsberg anslöt. Längs banan mellan Örebro och Gävle fanns 10 stationshus ritade av SJs chefsarkitekt Folke Zetterwall. De var byggda i samma stil men olika stora. Snyten var ett av de större och liknade stationshuset i Västanfors, numera Fagersta C. Nu är stationshuset rivet men bagarstugan och en personalbostad finns kvar. Ett äldre par från bygden har berättat att de på sin bröllopsresa åkte från Örebro, där de bodde, till Snyten. De stannade en stund i Snytens stationshus, där de eldade i kaminen innan de tog tåget hem igen.

Karbenning station

Karbenning station invigdes år 1900, av dåvarande Kronprinsen, sedermera Kung Gustav V, med pompa och ståt.

De som bott länge i byn berättar att det var en begivenhet att gå ner till ”åtta-tåget” för att umgås och titta på folk. Därefter har huset varit med om både tågnedläggning på 60-talet och tågstart 1994. Härifrån kan du ta tåg mot Gävle och Örebro.

Gamla Hemmets gästhem

Gamla Hemmet byggdes som fattigvårdsinrättning 1905 och var den ena av två nya inrättningar i länet det året. Både vuxna och barn kunde bli intagna på hemmet. Efter många år som fattiggård, ålderdomshem och privatbostad kan du nu övernatta som gäst i en personlig, historisk miljö.

Nickebo skola/Bygdecentrum

Den gamla Folkskolan från 1893 är numera Bygdecentrum där flera föreningar driver verksamhet. Det finns också en kommunal förskola i byggnaden.

Wernergårdens mejeri och gårdsbutik

I gårdsmejeriet förädlas mjölken från de egna fjällkorna till förstklassiga ostar. I gårdsbutiken finns möjlighet att njuta av både ostarna och hembakat fikabröd. Dessutom kan du titta på korna i hagen.

Lapphyttan

På Lapphyttan, ett par km in efter denna skogsväg, tillverkades järn under tidig medeltid. Den teknik som användes var masugnsprocessen, samma process som fortfarande används när järn framställs. Lapphyttan är den äldsta kända masugnen i Europa. När platsen övergavs i mitten av 1300-talet hade den varit använd i minst 200 år. Anläggningar som Lapphyttan här i Bergslagen hade en avgörande betydelse när Sverige blev ett rike på 1200-talet.

Omfattande arkeologiska undersökningarna gjordes här under 1980-talet. Nu är platsen återställd och skyltad, så att du som besökare får hjälp att tolka den. I Norberg kan du också se en rekonstruktion av Lapphyttan som heter Nya Lapphyttan.

Bergsmansbyn Olsbenning

Mitt i byn finns rester av en hytta och i närheten ligger Lapphyttan, en järnframställningsplats som användes under tidig medeltid. Här kan du verkligen uppleva historiens vingslag.

Butiken Storstilat

På GustavErsgården i Hökmora finns butiken för dig som tycker om kläder. Här finns något för både gammal och ung, stor eller liten och personlig service gör shoppingen lustfylld.

Hökmora bygdegård

Bygdegården är en före detta Folkskola som uppfördes 1866 och var i bruk fram till 1952. Bara ett par år efter stängningen tog Hökmora bygdegårdsförening över fastigheten och har sedan dess hyrt ut den till fester, möten mm. Här kan du vid behov uppsöka det fina dasset eller bara ta en paus.

Karbenningby kyrkplats

1654 beslöt man att bygga en kyrka i Karbenning by och 1658 kunde prosten Pryts hålla första sockenstämman. Kyrkan var liten och byggd av trä. Den var under ca 200 år samlingsplats för bygden och mer än 4000 människor ska ha fått sin sista vila här. I början på 1800-talet behövde bygden en större kyrka så Karbenningby kyrka revs och delar av den återanvändes i olika hus i bygden.

Karbennings kyrka

Redan vid sockenstämman 1797 beslutades att en ny kyrka i sten skulle byggas. Prästgården var byggd på kyrkans mark i Åsby så den nya kyrkan byggdes bredvid prästgården. Kyrkan invigdes första advent 1845. Till den nya kyrkan följde bland annat ljuskronor och dopfunten från 1500-talet med, liksom de båda klockorna i tornet. Pengar till tornuret skänktes av pigan Sara Mattson i Karbenningby. Som tack fick hon en gata upphuggen i skogen så hon skulle kunna se kyrkan hemifrån byn. Krucifixet i trä är snidat av den lokale konstnären Dal-Edvin.

Klockargårdens café

Klockargården var precis som det låter en klockarbostad som flyttades från den gamla kyrkplatsen 1839 till den plats där den står idag. Hembygdsföreningen har varsamt renoverat huset i etapper och driver nu café som är öppet varje dag i juli månad. Här njuter du av hembakat bröd och trevlig samvaro.

350 generationer kan inte ha fel

Du har kommit till en bygd som bär minnen av boplatser från stenåldern och där människor har brutit malm och förädlat den till järn sedan tidig medeltid . Idag bebos bygden av eldsjälar och entreprenörer som håller bygden levande utifrån de möjligheter som finns i historiens djup.

Om efterleden - benning i Karbenning finns det olika teorier – den sägs härstamma från ett fornordiskt ”hyttobygning” alternativt det lågtyska ordet ”böning” . För alla de 18 ortsnamn med efterleden -benning som finns i Gamla Norbergs bergslag, har alla utom ett mansnamn som förled, till exempel Olof i Olsbenning. Karbenning är undantaget, namnet Karinaeböning finns belagt 1461.

Cykelkartan har tagits fram i projektet ”Cykelled genom Karbenningbygden”, med stöd av Länsstyrelsen inom ramen för kommunala naturvårdsprojekt. Vi som gjort den hälsar dig varmt välkommen till Karbenningbygden och Benningeleden.

Landforsen

Här har järn framställts sedan 1600-talet. Idag finns en masugn från 1785, en mulltimmerhytta och gaveln av en hammarsmedja kvar. Smedjan var helt förfallen redan på 1760-talet, men masugnen, en av de få från sin tid, är bevarad. Grunderna till den stora, betydligt yngre, förvaltarbostaden och dess källare syns ännu i den förvildade trädgården. Här tar svartådalsleden vid.

Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan 1993 på UNESCOs lista över världsarv. Motiveringen är att Engelsberg är ett utmärkt exempel på en betydande europeisk industri med bevarade byggnader som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder från 1600- till 1800-talen. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Hela samhället är speciellt med många unika byggnader och besöksmål. Här ansluter vår led till cykelleden Strömsholms kanal. Du kan också ta tåget vidare härifrån.

Högfors hyttruin

Hyttruinen är en av Sveriges yngsta järnbruksruiner. Hyttan anlades 1915 och blev den sista anläggningen i Högfors långa historia. Det 150 m långa kolhuset kom till samtidigt och är en landets största träbyggnader. Högfors bruk hade vid denna tid, förutom två masugnar, också sintringsverk, kraftverk, gjuteri, kvarn, snickeriverkstad, klensmedja och såg och gav arbete åt ca 70 man. Driften upphörde omkring 1953 och det mesta revs 1974, men masugnspipor och yttermurar står ännu kvar. Här kan du ta dig en paus och tänka på arbetet som pågick.



www.karbenning.se

www.norberg.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

www.karbenning.se

Karbenningbygdens Intresseförening

Karbennings Gymnastik- och Idrottsförening

Karbennings Hembygdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening

Karbenningby Byalag

Hökmora Bygdegårdsförening